

NHIỀU TÁC GIẢ



Hương quê Hà Nam

Thơ



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 2007



Công ty dệt nhuộm Trung Thu

NGUYỄN HỮU THANH

GIÁM ĐỐC

ĐD: 0913 208964



KIỂM TRA SẢN PHẨM



Công ty dệt nhuộm Trung Thu

NGUYỄN HỮU THANH

GIÁM ĐỐC

ĐT: 0913 208964



LẮP RÁP THIẾT BỊ MỚI

Hương quê *Hà Nam*

Tập I



895.9221

H561 Q

CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT NAM
CHI HỘI TỈNH HÀ NAM

Hương quê Hà Nam

Thơ
Nhiều tác giả
Tập I

Đc: 478

THƯ VIỆN
TỈNH HÀ NAM

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN
Hà Nội 2007

CHI HỘI TỈNH HÀ NAM
Số 8

CHI HỘI TỈNH HÀ NAM

Cùng bạn đọc

Tỉnh Hà Nam ngày nay - Trấn Sơn Nam thượng ngày xưa nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội. Là một tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng rất đáng tự hào. Tựa ngàn xưa mảnh đất này được xem như đất khoa bảng, đất học, đất thơ văn. Và ở đây đến bây giờ vẫn là nơi hội tụ của rất nhiều những tâm hồn tha thiết với thơ văn.

Hòa vào dòng chảy của phong trào sáng tác và hoạt động thơ ca của cả nước trên con đường đổi mới để vươn lên; thơ Hà Nam nói chung và thơ Chi hội Câu lạc bộ thơ Việt Nam nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Tập thơ "Hương quê Hà Nam" (tập 1) là tập thơ đầu tiên của Chi hội CLB thơ Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Tác giả của những bài thơ in trong "Hương quê Hà Nam" hầu hết là những người cao tuổi, nhiều người đã nghỉ hưu. Họ là những nhà giáo, những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, những cán bộ chính trị, công an, những CCB, thương binh qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, những nông dân, những doanh nhân... đã trải qua những cuộc sống; bởi mang nặng nghĩa tình với cuộc sống với đất nước quê hương họ tìm đến cảm hứng sáng tạo trong lĩnh vực thi ca để giải gắm. để ngợi ca, để giao hòa với đất trời, với cuộc sống để "cây đời mãi mãi xanh tươi". Cũng chính vì thế thơ của các tác giả trong tập thơ này không tránh khỏi những yếu kém về mặt hình thức. Câu chữ, nội dung đôi khi mộc mạc, vẫn điều còn gượng ép, nhiều bài không thoát khỏi cái gọi là "thơ phong trào".

Tuy nhiên "... chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Cho nên toàn tập thơ đã ánh lên cái nồng thắm thiết tha, cái dung dị của tâm hồn các tác giả không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, mang đến cho bạn

đọc nhiều cung bậc của cảm xúc, nhiều sắc màu, nhiều hoàn cảnh của nhiều mối quan hệ giữa người với người, giữa người với xã hội với thiên nhiên. Chắc chắn chỉ là ngôn ngữ vụng về trong cung đàn ngàn vạn thanh âm của thi ca đương đại, trong muôn sợi tơ lòng sâu thẳm của tình cảm con người... Dù chỉ nhỏ nhoi thôi nhưng tập thơ mong được đóng góp chút ít tình cảm với cuộc sống, với đất nước, với quê hương Hà Nam thân yêu.

Trong không khí sôi động của công cuộc đổi mới - Tập I "Hương quê Hà Nam" gồm 200 bài thơ của 42 tác giả trong hơn 50 hội viên CLB thơ Việt Nam tỉnh Hà Nam ra mắt kỳ này để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/2007 và kỷ niệm 1 năm thành lập CLB thơ Việt Nam.

Do điều kiện thời gian và năng lực, trình độ của những người biên tập có hạn nên tập thơ khó tránh khỏi khiếm khuyết. Mong được bạn đọc thể tất và đóng góp ý kiến để những tập tiếp theo tiến bộ hơn.

Tập thơ này ra mắt bạn đọc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Ban chấp hành Chi hội CLB thơ Việt Nam tỉnh Hà Nam, của Ban biên tập và các tác giả. Đặc biệt là sự giúp đỡ bằng tinh thần và vật chất của Thường trực ban chấp hành CLB thơ Việt Nam, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các nhà tài trợ.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ban biên tập



NGUYỄN THỊ BẮT



- Bút danh: Hoài Bất
- Sinh năm: 1952
- Địa chỉ: Thôn Do Nha - Châu Sơn - thị xã Phủ Lý
- Điện thoại: 0351.848994

Ngày giỗ em

Hôm nay ngày giỗ của em
Dãi bông hoa thắm đặt lên ban thờ
Nhớ em chị viết vần thơ
Nghẹn ngào thắm gọi, mắt mờ lệ rơi
Hồn em bay bổng muôn nơi
Quê hương đất nước đời đời ghi công
Hy sinh bảo vệ non sông
Em còn sống mãi trong lòng nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Công ơn liệt sỹ mãi còn khắc ghi
Thương ngày chị tiễn em đi
Đau ngày chị đón em về nghĩa trang ...
Khói hương nghi ngút trên bàn
Nghẹn ngào mắt chị hai hàng lệ rơi !...

Chút tình

Ước gì có cánh như chim
Bay đi khắp ngả thỏa niềm ước mong
Yêu thơ yêu tự đáy lòng
Tình em như mạch nước trong đất lành
Hòa vào dòng suối thơ anh
Tươi cho hoa lá tươi xanh sắc đời
"Hương Đất Việt" thấm tình người
Hòa chung tiếng nói muôn nơi tụ về
Châu Sơn mọc mọc chân quê
Câu thơ giản dị gửi về Thi San
Chút tình con gái Hà Nam !

Ánh đạo chùa thông

Lòng thành khao khát ước ao
Được lên vãng cảnh non cao với thầy
Con từ Phủ Lý lên đây
Nguyện cầu Đức Phật tháng ngày xét soi
Sơn Tây thành cổ tuyệt vời
Linh thiêng đất Phật sáng ngời niềm tin
Chùa Thông nổi tiếng khắp miền
Có thầy tu nữ như tiên giáng trần
Tình thầy, Phật tử vì dân
Cầu cho hạnh phúc ngàn lần sướng vui
Tín đồ mộ đạo muôn nơi
Cầu mong Phật độ suốt đời thiện tâm
Dẫu xa mà vẫn như gần
Về chùa để được tĩnh tâm cõi lòng
Một lần được đến chùa Thông
Thăm nơi "sắc sắc không không" cõi thiên.



HOÀNG THỊ BẢY

- Sinh năm: 1952
- Địa chỉ: Xã An Mỹ - Bình Lục - Hà Nam
- Điện thoại: 0914.815457

Xuân

Hạt mưa rây nhẹ nhẹ
Thấm tươi lá tốt cành
Bừng lên cùng xuân ấm
Mơn mớn muôn chồi xanh.

Dường như xuân là anh
Và em như nhành lá
Giữa mùa xuân trong lành
Tình yêu - kỳ diệu quá.

Cứ ủa tràn muôn ngả
Thấm đầm cả đất trời
Mưa mùa xuân đầm thấm
Cho muôn loài sinh sôi .

Nhớ về cha

Nhìn lên tử thuốc, cối, thuyền
Nhớ sao hình bóng cha hiền thuở nao!
Vàng trán rộng nét thanh cao
Chòm râu thưa bạc khác nào tiên ông
Vai đeo túi vải nâu sồng
Gậy tre đỡ bước, trời giông mặc trời
Chiều tà, ngõ nhỏ, mưa rơi
Thương người bệnh chẳng nghĩ ngơi tuổi già
Bây giờ gái nối nghiệp cha
Dao câu, thuyền tán của nhà ngày xưa
Tháng ngày vẫn nắng vẫn mưa
Vẫn con ngõ nhỏ sớm trưa đi về
Lương y gắn với chân quê
Kính cha con vẫn giữ nghề *Lương y!*./.

Trà hoa Cúc

Em là bông cúc nhỏ, dễ thương
Nắng nhuộm sắc vàng, gió ướp hương
Có em mắt sáng, và gan mát
Ai gặp em rồi cũng vấn vương

Cúc hoa, cam thảo thơm dịu dịu
Tách trà sóng sánh, sắc vàng tươi
Gắn kết biết bao người tri kỷ
Sáng mắt, nhuận gan đẹp sắc đời

Cúc em là thuốc, cũng là hoa
Mộc mạc đơn sơ, chẳng cao xa
Em mang hạnh phúc, cho đôi mắt
Mang những niềm vui, đến mọi nhà.

Hoa bèo

Lênh đênh sông nước, chảy lững lờ
Vạt bèo lú riu sắc xanh mơ
Chiều nay điểm tuyết màu tím tím
Chợt mấy bông hoa - thật ngờ

Chắc hoa mỗi mắt ngóng chờ ai
Gió vẫy hàng mi chớp chớp hoài
Niềm riêng chất chứa bao tâm sự
Nổi chìm trôi dạt chẳng nguôi ngoai.

Phải chăng sức song của tình yêu
Dẫu có lênh đênh phận bọt bèo
Vẫn giữ sắt son màu chung thủy
Sắc tím ngời lên trong ánh chiều.

Canh cần

Lễ tất niên nấu bát canh
Cá rô đồng với cần xanh ao nhà
Thành tâm dâng kính ông bà
Cũng là báo hiếu mẹ cha tảo tần
Ngại khi gái gả chồng gần
Lỡ quên tục lệ canh cần giản đơn
Nước nguồn với núi Thái Sơn
Cao lương mỹ vị nào hơn tình người.

Trời chiều phương anh

Chiều buông, bóng ngả về đâu?
Hoàng hôn tím ngắt, nỗi đau cách vời
Em như cỏ dại người ơi!
ước mong giọt nắng - rọi nơi cuối chiều
Gió mưa vùi dập đã nhiều
Cho em nghiêng lại.... trời chiều phương anh.

Với hoa đào

Lá cuối nhẹ bay tiền đông qua
Chồi tơ lộc biếc chọt bung ra
Đàn én bay về mừng xuân đến
Những nhánh đào tơ chúm chím hoa

Bao ngày trời trời tắm gió đông
Chất chiu dồn nén nhựa trong lòng
Để giờ mơn mớn tươi xanh thế
Dâng cả cho xuân những sắc hồng

Hoa đào rạo rực tứ thơ tôi
Chưa tỏ gì đâu vẫn giữ lời
Vẫn gói vào thơ dòng tâm sự
Dành cho xuân thắm với cho người.



TẠ THỊ THANH BÌNH

- Sinh năm: 1953
- Địa chỉ: Xóm 16, Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam
- Điện thoại: 0351.530078

Em là cô gái Khả Phong

Em là cô gái Khả Phong
Tảo tần khuya sớm một lòng thủy chung
Hát hay nổi tiếng khắp vùng
Chim sơn ca giữa núi rừng quê hương
Quê em sản biếc đồi nương
Mênh mông biển lúa rộn đường xe qua
Bóng cầu treo, bóng cây đa
Ngọt ngào câu hát dân ca quê mình
Làng quê dào dạt ân tình
Thơm dòng sữa mẹ đẹp hình bóng cha
Nết hiếu thảo, tính hiền hoà
Em mang đậm nét quê nhà Khả Phong.

ĐC: 478

THƯ VIỆN
TỈNH HÀ NAM
NHIỀU TÁC GIẢ 🌸

Cảm ơn đất mẹ

Gió Khả Phong có gì vui thế?
Nâng tiếng hát em tung cánh bay xa...
Nước sông Đáy êm trôi là thế
Mãi hiền hoà như giọng dân ca.

Xin cảm ơn đất quê hương dân dã
Đã cho em hương sắc quê nhà
Như cánh cò dạt dùi lòng mẹ
Như dòng sông chở nặng phù xa.

Nhỏ nhoi thôi một làn điệu dân ca
Xin góp vào bản tình ca cuộc sống
Cho quê ta đất trời cao rộng
Hà Nam ơi quê mẹ anh hùng.

VŨ THANH BÌNH



- Sinh năm: 1934
- Địa chỉ: An Lão, Bình Lục, Hà Nam
- Điện thoại: 0351.868684

Xem Quỳnh nở

Nửa đêm lũ khách thưởng Quỳnh hoa
Trăng ngập đào viên đọng thế a!
Trời đất quỳen hòa phô trình trắng
Quỳnh hoa tuyệt đỉnh sắc ngụy nga.

Dáng xuân

Trước nhà có rặng cây xanh
Cành non phơi phới tơ mảnh buông xa
Hoa vàng xoài đã nở hoa
Cây xanh vươn cánh chan hoà gió xuân
Ngày xuân hoa trái đông lân
Phong lan lay động trước sân la đà
Chim trời riu rít vang ca
Hong xiêm quả chín biểu bà tặng ông!

ĐINH MINH CAO



- Bút danh: Thanh Sơn
- Sinh năm: 1942
- Địa chỉ: Tổ 19, P. Lê Hồng Phong,
Phủ Lý, Hà Nam
- Điện thoại: 0351.858446

Nhớ

Nhìn đào Tây Bắc nở
Thăm nhớ bóng em xa
Ăn miếng cơm Tây Bắc
Nao nao nhớ cảnh nhà.

Chiến tranh dù lâu mấy
Chẳng quản mà băng qua
Tiến tới ngày toàn thắng
Reo mừng ta gặp ta.

Mộc Châu, tháng 2 / 1965

Đà Lạt thơ

Rừng núi điệp trùng ngọn nhấp nhô
Lững lờ mây quyện khói sương mờ
Bầu trời nhuộm sắc lan muôn đoá
Tùng đứng sừng non bóng đợi chờ

Đèn điện trong đêm chòm toả sáng
Gió ngàn buổi sớm cuốn mây mưa
Đường quanh leo lượn rỗng quần múa
Nhẹ bước để thơ khách mộng mơ.

Đà Lạt 1994

Tết say

Cả nhà đi chúc tết xa
Minh, thơ, rượu với hoa, trà cùng say
Bồng bênh đào nở đông tây
Lộc non tươi tốt đón ngày đầu năm

Cánh hoa rực rỡ phớt hồng
Nụ cười chúm chím vẻ chông ghẹo trêu
Hoàng Kim Bảo dáng xiêu xiêu
Cánh bung hương toả mới kiều diễm mê
Chín bông vàng quý xum xuê
Mười bông Trần Mộng liên kê nơi đây
Lá non dia toả tóc mây
Quản chi mưa nắng bao ngày có nhau

Hương thơm dịu mát bên lâu
Xuân sang Trần Mộng trắng đầu Mạc Lan
Đai Trâu sống thật dàng hoàng
Kết thân cây lũa bạn chan chứa tình
Chín ngọn với dáng xinh xinh
Năm bông đỏ trắng lung linh góc nhà
Hương thơm phảng phất tỏa ra
Quyện vào men rượu cùng ta say mê
Còn ngày lại tiếp cạn đêm
Ngày đầu năm mới sắp thêm một ngày
Giật mình bừng tỉnh cuộc say
Còn bao công việc vui đầy suốt năm.

Mồng một tết Đinh Hợi 2007

NGUYỄN XUÂN CHỈ



- Sinh năm: 1947
- Địa chỉ: Tổ 19, P. Hai Bà Trưng, thị xã Phủ Lý
- Điện thoại: 0351.855617

Cho con

Vẫn còn cánh võng năm xưa
Yêu con cha mắc sớm trưa con nằm
Thương con đi học mưa dầm
Tai bèo mũ vải cha phần cho con
Lược nhôm nhớ bên phà Dòn
Máy bay Mỹ cháy mảnh còn cha cửa
Cho con kỷ vật ngày xưa
Để con chải tóc sớm trưa mỗi ngày
Còn đây, một cuốn sổ tay
Cha ghi kỷ niệm, đó đây chiến trường
Từng dòng từng chữ yêu thương
Bao nhiêu đồng đội kiên cường lập công

Từ ngày thống nhất non sông
Cha về vui với ruộng đồng quê hương
Dấu trong cuộc sống đời thường
Cha luôn gìn giữ tấm gương sáng ngời
Cho con soi suốt cuộc đời
Nuôi con khôn lớn nên người nghĩa nhân
Đời cha trải lấm gian truân
Đời con nay có mùa xuân huy hoàng.

Mùa xuân và người cựu chiến binh

Cứ mỗi độ xuân về
Lòng chúng ta rạo rục
Bồi hồi bao kỷ ức
Của một thời trẻ trai...

Thơ dẫu viết trăm bài
Chẳng làm sao nói hết
Những bước chân oanh liệt
Trên các chiến trường xa

Vâng, đó chính đời ta
Cuộc đời người lính chiến
Khi xung trận - chỉ tiến
Mùa xuân về - làm hoa.

Viếng mộ anh

Kính tặng hương hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Triển
Chiến sĩ xe tăng - hy sinh tại Đakô 2 năm 1972

Tôi ghé thăm mộ anh
Đặt lên vòng hoa đỏ
Không gian lặng thình, ngực như ngừng thở
Từng giọt thời gian lặng lẽ trôi đi
Chiếc xe tăng 377
Đứng đó lẫm lì
Nhưng ngạo nghễ, dáng oai phong lẫm liệt
Anh Triển ơi!
Anh mất rồi chẳng?
Không?
Anh vẫn đời đời bất diệt
Cùng chúng tôi trong đội ngũ hành quân
Diệt lũ bạo tàn, giải phóng quê hương
Trên đường ra trận
Đồng đội dừng chân
Bên mộ anh, chiếc xe tăng 377

Vẫn uy nghi như thế tiến công ngày ấy
Súng vươn nòng - anh điểm huyết từng tên
Xe tăng giặc điên cuồng, gầm rú, chồm lên
Chúng muốn ăn sống nuốt tươi xe anh 377
Anh bình tĩnh - đạn đã lên nòng
Không hề nóng nảy -
Khi phóng đi, đủ độ làm thép chảy bầy xe tăng.
Anh Triển ơi - anh mất rồi chẳng
Không, anh vẫn sống không thể nào mất được
Máu chúng tôi đang sôi lên - xin chào tạm biệt
Chiến dịch đang mở xuống phía nam
Mà mỗi người là một mũi tên lao ...

Tháng 3/1975



LÊ QUANG CHIẾN

- Sinh năm: 1947
- Địa chỉ: TT QKTD Giáp Tứ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0915.375288

Cây trinh nữ

Đang bước hành quân mãi miết xuyên rừng
 Bỗng có bàn tay nịt áo sau lưng
 Ngoảng lại nhìn - thì ra cảnh Trinh nữ !
 Đường hành quân vội vã
 Vì sao muốn giữ anh lại nơi đây
 Có phải thương anh vất vả đêm ngày
 Đường ra trận băng rừng lội suối
 Giữ anh lại mà em chẳng nói
 Cứ thẹn thùng bẽn lẽn khép hàng mi
 Đã thương nhau, xin chớ ngại ngừng chi
 Dù anh biết đó là điều khó nói
 Kia em nghe ! từ phương xa vọng lại
 Tiếng súng diệt thù náo nức lòng anh
 Chia tay em, cho kịp bước hành quân
 Ngày chiến thắng hai đứa mình gặp lại.

Sao em nữ

Bao năm rồi trái tim ngủ yên
 Bỗng bừng tỉnh rộn ràng thổn thức
 Bởi nụ cười dịu dàng e ấp
 Bởi ánh mắt nhìn như khói như sương .

Khi trái tim không còn ngủ yên
 Khi ly rượu tình đã nốc cạn
 Thì không thể gì ngăn được
 Dù trên đầu tóc đã pha sương.

Có người nói: "Tuổi già yêu là điên !"
 Anh lại thấy như trở về thời trai trẻ.
 Vẫn say sưa vẫn nồng nàn như thế,
 Vẫn ngất ngây trong biển sóng tình.

Sao em nữ để "Biển phải xa thuyền",
 Cho tan nát "Lòng thuyền đau rạn vỡ".
 Cho gào thét "Biển chỉ còn bão tố..."
 Đã của nhau rồi
 Sao em nữ xa anh !.

Về đi em

Sắp xa nhau ta càng xích lại gần nhau,
Mắt soi mắt với cái nhìn đắm đuối.
Thời gian trôi như dòng sông chảy vội,
Đẩy thuyền em rời bến lòng ta.

Chia tay rồi chẳng ai đi xa,
Chỉ nay mai ta gặp lại gặp nhau đây.
Anh và em - cả hai đều biết vậy,
Mà lúc chia tay bịn rịn chẳng muốn về

Trong đêm hè lộng gió bờ đê.
Hương lúa thơm lùa tóc em bay rồi.
Còn gì nữa ngoài ánh trăng vời vợi,
Và môi em ngậy ngát vị nồng say.

Về đi em! đã đến lúc phải chia tay,
Thời gian vẫn trôi như dòng sông chảy vội.
Anh xót xa vì lẽ đời chật chội,
Sao đêm trăng này em không mãi ở bên anh.

Về đi em!
Chúc ngủ ngon lành và một giấc mơ xanh!

Năm 1974

Tình cô đơn

Xuân đã về
Mà lòng còn tái tê
Những cánh hoa đắm lệ
Khóc tình người cô đơn

Thánh thót giọt mưa buồn
Đếm bước ai mãi miết
Nẻo đường xa heo hút
Bóng đổ dài đường trơn ...

Chiều chiều buồn hoàng hôn
Bao mắt lá nhòa sương
Dõi bóng ai trên đường
Kiếm tìm người yêu thương

Ôi! những chiều hoàng hôn
Hay những sớm mờ sương
Hỡi ai đi trên đường
Thấu chăng tình cô đơn.

Chuyện những vì sao

"Chòm tua rua" nhấp nháy liên hồi
"Ngôi sao đó" bông bênh sau làn mây trắng
"Cô bán rượu" vẫn ngồi yên lặng
Nhìn khách làng say hờ hững bỏ về
Sâu thẳm bầu trời giọt lệ tái tê ...

Câu chuyện sao trời, em đã kể ai nghe
Mà ngoảnh lại, để lòng về bên "cô bán rượu"

Mùa xuân tới em không còn tìm con én liệng
Mang cánh thư đỏ mắt ngóng trông
Trách lòng ai lạnh lẽo mùa đông
Men rượu lòng em, chỉ làm say chốc lát
Chẳng buồn lâu vì tấm lòng phụ bạc
Cuộc đời em tình yêu vẫn tràn đầy
Như nước Ngân hà toả sáng đêm nay.

Giữa hàng quân súng chắc trong tay
Xóc lại ba lô - em bước đi hăm hở
Hành quân đêm, dưới trời sao rục rờ
Em để lòng mình trải rộng bao la
Tha thiết tự bao giờ em hát
..... " Yêu lắm Tổ quốc ta"

Tình yêu lớn làm lòng em ấm lại
(Mối tình kia như cỏ dại bám gấu quần)
Rũ sạch rồi, em nhịp bước cùng đoàn quân
Miệng hát khê và mắt nhìn nhưng vì sao tình tự

Chắc em hiểu, không chỉ Ngưu Lang - Chức Nữ
Sao trên trời, cũng có những cuộc chia tay
Sau ánh sao băng sáng rục như ban ngày
Là những ngôi sao tím ở lại thuỷ chung chờ đợi.

Trăng - suối

Anh lên lưng chừng núi
Trăng nhô khỏi đỉnh rừng
Mắc võng nằm nghỉ lại
Suối rì rào sau lưng

Hành quân qua mấy núi, mấy rừng
Suối thương:

Hát ru trong rì rầm tiếng nước

Trăng thương:

Làm ngọn đèn xanh dịu mát

Vuốt ve qua kẽ lá rung rinh

Anh nằm lặng im
Giữa sâu thẳm rừng đêm yên ả
Bỗng thấy trăng luồn qua kẽ lá
Cởi áo mây xuống suối dãn đùa

Cánh tay trắng mềm mại nồn nà
Rải đá suối những viên cuội long lanh ánh bạc
Suối ôm trăng trong lòng nước mát
Trăng tan ra trong suối lung linh

Nhìn trăng tắm suối

Không ngủ

Anh thương em gân Trăng xa Suối

Con đường em mở lên cao đỉnh núi

Mỗi lần bom dội

Đất phủ kín người

Chia nhau nước từng ca

Mỗi chặng đường anh qua

Từ lối mòn xuyên mây đến những dòng sông rộng

Có nơi đâu bàn tay em không in dấu?

Vì yêu anh em đi mở những cung đường.

Oi em yêu thương!

Có biết đêm nay bên suối trăng anh thầm ước

Em là trăng - anh là dòng suối mát

Thông đường về

Em tắm trong nước mát tình anh.

Về Mai Châu

Đường Sáu đèo dốc xuyên mây
Xe đi, bốn phía núi vây trập trùng
Con đường Tây Tiến oai hùng
Nhà thơ Quang Dũng đã từng qua đây
Rừng thiêng - nước độc nơi này
Quân đi rụng tóc những ngày năm xưa
Bồi hồi nhớ lại vần thơ
Thương người chiến sĩ thâm mơ dáng kiêu
Đường Sáu nay khác xưa nhiều
Con đường rải thảm lưng đèo xe bon
Mai Châu điện sáng núi non
Phố phường nhộn nhịp chẳng còn quạnh hiu
Bản Lác đẹp những dáng kiêu
Làng du lịch - gọi bao điều mới quen
Mai Châu tôi mới dừng chân
Mà như đã thấy mến thân lâu rồi.



**BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI THƠ HÀ NAM CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT NAM
PHỤ LÝ 12-11-2006**

NGUYỄN XUÂN CÔNG



- Sinh năm: 1948
- Địa chỉ: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
- Điện thoại: 0982.946136

Người quả phụ bán rau

Nén lòng em cố quên đi
Lời thương mấy phía thâm thì bủa vây
Cô đơn áo cũ vai gầy
Tình như gánh nặng đội đầy chơi vơi
Chợ chiều tê tái rau ôi
Bán sao được cái sự đời dở dang
Đêm nghiêng mặt gối võ vàng
Nhủ lòng đứng thế lại càng ngẩn ngơ
Má hồng quá tuổi mộng mơ
Buồn vui thấp thỏm vu vơ chuyện người
Biết ai tình thật nói cười
Biết ai đường mật mượn lời thương yêu
Đêm về bó lại rau chiều
Mong tươi xanh giữa tin yêu cuộc đời.

Mẹ tôi

Chiều chiều gậy dắt mẹ đi
Lưng còng đổ bóng mỗi khi vui buồn
Run tay nhặt lá trong vườn
Củi cành khô cũng chẳng nhường mẹ tôi
Chín mươi nào đã chịu ngồi
Bước đi mỗi bước nỗi đời dần vơi
Từ vườn về bếp gần thôi
Mà nghe tiếng gậy như lời thở ra
Đời mẹ chịu lắm xót xa
Chắt chiu từng giọt sữa mà nuôi con
Lệ vui vượt cạn vòng tròn
Đỗ con cả những nỗi hờn tự nhiên
Lá vàng, gió chẳng cho yên
Có cơn nồm lạt trắng miên mây trôi
Xin đừng thổi nữa gió ơi
Kéo lay lá rụng về nơi cuối chiều.

Đi tìm vu vơ

Trời làm ra nắng, ra mưa
Nắng mưa bất chợt ... vu vơ ... khóc cười
Mây không ở cũ như người
Gió vô định kiếp luân hồi hợp tan ...
ái ân cháy bỏng đêm tàn
Ngỏ lời thề thốt hồng nhan bạc tình
Đến khi sự tĩnh chính mình
Vu vơ ... cơn gió vô tình ... vu vơ
Yêu nhau đời đẹp như mơ
Ghét nhau gác tía đèn mờ ... cũng tan
Đi tìm trong cõi nhân gian
Tin yêu khắp nẻo trái oan cũng nhiều.

Tri âm

Trời hành hạ kẻ đam mê
Khi đi thì nắng khi về thì mưa
Tình ai, ai đón, ai đưa,
Câu thơ dang dở để thừa nhớ mong
Bao mùa mây gió long đong
Cho dù trắc trở lối vòng chằng nan
Muốn rung lên một cung đàn
Người dâng khúc hát vô vàn tri âm ...



NGUYỄN ANH DŨNG



- Sinh năm: 1946
- Địa chỉ: 25 - Ngõ 3, đường Quy Lưu, thị xã Phú Lý
- Điện thoại: 0351.854547

Ca - si - nô

Người nhiều tiền tìm chỗ để chơi
Người buồn phiền tìm nơi giải trí
Người máu đỏ đen, người giàu bệnh sĩ
Tìm đến Ca - si - nô
Những ánh đèn xanh
Những ánh đèn mờ
Điệu nhạc xập xình ô xanh, ô đỏ.
Những con mắt đại đi
Ngực như ngừng thở
Theo con bài sắp ngửa lật lên
Người được tiền lại muốn được thêm
Người thua bạc lao vào để gỡ
Một người cười vang
Trăm người mếu dờ
Chỉ co riêng ông chủ, mắt ngời lên
Chân trời hồng báo hiệu đã tàn đêm
Tôi nhìn thấy ở ngay trước cửa
Mấy cụ già đang chìa mũ xin ăn ./.

Thành phố Ekaterenbua (Nga) 1994

Vẫn thấy anh về

Chiến tranh đã lùi xa ba chục năm
Chị chờ đợi anh hết cả thời con gái
Anh đi rồi chẳng tấm hình để lại
Trên bàn thờ nghi ngút khói hương.

Người ra đi để lại cả mùa xuân
Người ở nhà tuổi xuân dần trôi hết
"Chị ngồi mâm cơm bên nào cũng lệch"
Chiếc nón đội đầu thấy chông chênh.

Mái đầu bây giờ tóc đã bạc thêm
Chị vẫn một mình sớm khuya tần tảo
Nói chuyện với xóm giềng chị thường bảo
Trong giấc mơ vẫn thấy anh về.

Về quê anh

Em cứ ước về thăm quê nội
Để được nghe tiếng sáo vút đêm trăng
Để được nếm canh củ mài, rau sắng
Và được ăn cháo hến nấu rau răm

Quê hương anh một vùng quê nghèo khổ
Sáng tinh sương dao quắm dắt đi rừng
Hoàng hôn xuống từng đoàn người lam lũ
Vội về nhà vai củi nặng oằn lưng

Quê hương anh một vùng quê vất vả
Ruộng bình quân chưa có đủ một sào
Mùa mưa xuống nước mênh mông xứ sở
Ngập ngụa đồng sâu lút cả đồng cao

Đất nghèo thế lòng người vẫn đẹp
Lo chạy ăn vẫn ngọt câu chào
Khách đến chơi dù túng bản đến mấy
Chén nước coi trầu đon đả mời nhau.

Tuổi trẻ bọn anh nổi bước trước sau
Tổ quốc gọi lên đường đi kháng chiến
Ngày thống nhất ngập tràn vui sướng
Đồng đội không về nước mắt trào ra.

Vẫn con đò bến cũ gốc đa
Người quê anh vẫn cần cù lam lũ
Điện đã về đường làng rộng mở
Mái gói mái bằng thay mái nhà tranh.

Em về thăm quê anh
Mẹ cha chẳng còn để chúng mình thưa chuyện
Thắp nén hương trong phút giây tưởng niệm
Em thấy mẹ cha như cũng hiện về.

Đêm em nằm thao thức mãi tới khuya
Nghe gió thổi dọc bờ sông vắng
Thương cha mẹ đội mưa, gánh nắng
Các con lớn lên cha mẹ chẳng còn

Nghĩ công cha cao như núi Thái Sơn
Và nghĩa mẹ như nước nguồn dào dạt
Tình làng nghĩa xóm là nước đầy trong bát
Về quê anh, em ngỡ tới quê mình.

Làng Quyên Sơn 2002

Nhớ thăm

Tuổi thơ tôi biết Sơn Tây
Theo trang sách học sau ngày "Chín năm"
Ơi người con mắt lá răm
Nỗi buồn dầm lẹ, ướt dầm sang tôi
Trán nào thấm dầm mồ hôi
Trán nào diu diu vương trời quê hương
Cánh đồng Bương cấy trắng sông
Sông Tích Giang chảy chậm nguồn về đầu
Những vị La Hán mặt chau
Xứ Đoài mây trắng trên đầu vẫn bay
Đâu hang Cốc Cớ - chùa Thày
Nhắc chùa Mía thấy ngọt đầy đôi môi
Chùa Thông toạ lạc đỉnh đồi
Đường lâm tôi có một người tri âm
Dẫu không "ngậm ngải, tìm trầm"
Mà sao tim vẫn nhớ thăm bấy lâu.

15/03/2007

Gửi người Sơn Tây

Hắn rằng em chẳng yêu tôi
Yêu thơ nên có đôi lời hỏi thăm
Sơn Tây vùng đất đá ong
Ngàn năm nước giếng mát trong tới giờ
Để ai ra ngắt vào gơ
Ai làm cho quả cau khô trên buồng
Ba Vì bóng núi dân buông
"Tiếng cười rơi" để cho vương lối chiều
Cung đàn nhỏ máu trong Kiều
"Hương đất Việt" nói bao điều thăm sâu ...

12/2006

Cái thời hè sang

Cành phượng đã thấp lửa rồi
Mặt đường bóng râm đầy trời ve ran
Cánh đồng ai đã dát vàng
Gió nồm nam thoảng đậm làng hương sen
Cái thời hai đứa mới quen
Nắng hè đốt cháy bao niềm xót xa
Đơn sơ ẩm thực quê nhà
Thành đặc sản chốn phố hoa thị thành
Tình yêu đâu được để giành
Trái tim khờ khạo mà thành tay không
Đò đầy đò phải sang sông
Cho ai khắc khoải cháy lòng hè ơi!
Giếng trong dấu một khoảng trời
Trong ta còn mãi cái thời hè sang.

Ngày 04/04/2007



NGUYỄN THIẾT DŨNG

- Sinh năm: 1947
- Địa chỉ: Hồng Phong, Vạn Phúc, Tp. Hà Đông
- Điện thoại: 034.514566

Giữ trọn lời thề

Lời thề ấy tới nay còn đó
Nhắc chúng ta chớ có nản lòng
Đẹp thay hai chữ "Xung phong"
Dù cho sẻ núi ngăn sông quản gì
Vì Tổ quốc ra đi chống Mỹ
Ta quyết không thể nghĩ tình riêng
Hãy vì nghĩa vụ thiêng liêng
Tiền tuyến chống Mỹ thanh niên hàng đầu

Gặp gian nguy ta đâu có nản
Dẫu hy sinh nào quản thân mình
Đêm tàn ắt phải bình minh
Càng nhiều gian khổ hoà bình càng mau
Chúng ta hãy cùng nhau quyết chí
Bạn ơi đừng để phí tuổi xuân
Tuổi xuân đâu phải an thân
Tuổi xuân là phải vì dân quên mình
Một sớm mai bình minh sáng chói
Vẳng lời thề trong buổi ra đi
Chưa tròn nhiệm vụ chưa về
Cả đời giữ trọn lời thề sắt son.